



Nieuwsbrief 5, februari 2016

Iemand krijgt kansen, als hij weet wat hij wil.

Dit Ghanese spreekwoord leg ik graag aan je voor: weet jij eigenlijk wat je wilt?

In deze extra nieuwsbrief twee onderwerpen die gaan over 'kansen'. Ik bied graag een kans aan jou of aan jouw relatie en Essa heeft - hoe gevaarlijk het ook was - zijn kans gepakt.

Benieuwd geworden? Lees dan verder en voel je vrij om ook anderen een kans te bieden met het delen van deze nieuwsbrief.

Inhoud van de nieuwsbrief:

- Kans voor startend zelfstandig trainer / coach
- Essa: vuchteling met een naam en gezicht

Secretariaat

Mijn secretariële ondersteuning wordt uitgevoerd door Inge Verweij. Mijn secretariaat is bereikbaar onder

secretariaat@lilianbults.nl

Vragen, ook over facturen, kan je via dit emailadres kenbaar maken.



Email

Enige tijd geleden is mijn emailadres gewijzigd in contact@lilianbults.nl. Heb je dit al aangepast?

Kans voor een startend trainer of coach

Ben je een startend zelfstandig trainer of coach? Heb je plannen om te starten met een eigen bedrijf? Ik bied je een kans!

Mijn praktijk is succesvol en ik deel dit succes graag!

Eén dagdeel per week, gedurende een jaar draai je mee als stagiaire in mijn goed lopende bedrijf (voor mijn website zie: www.lilianbults.nl).

Ik zoek iemand die:

- Opleid is als coach, supervisor en/of trainer
- Zelf een bedrijf wil starten
- Nieuwsgierig is naar mijn manier van werken en methodiek en deze wil leren om in de praktijk toe te kunnen passen
- Het ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken wil leren onder mijn verantwoordelijkheid
- Computervaardig is met Word, Excel en PowerPoint etc.
- Over een dienstverlenende instelling beschikt, leergierig is en hard wil werken
- Betrokken en accuraat is

Gedurende deze stageperiode word je de mogelijkheid geboden om binnen een veilige omgeving kennis, (ondernemers-)vaardigheden, visie en initiatief te ontwikkelen. Je wordt ingewerkt om de volgende aspecten van het ondernemend coach/trainerschap onder de knie te krijgen:

- Ondernemerstaken. Denk aan: boekhouding, belastingen en het vormgeven van nieuwsbrieven
- Dossiers beheren
- Relatiebeheer
- Het bezoeken van een bijeenkomst van een (ondernemers)netwerk en/of een symposium
- Rubriceren van werkvormen op kernwoorden
- Meelopen bij één of meerdere gesprekken met opdrachtgevers
- Meelopen tijdens één of meerdere kennismakingsgesprekken met een coachee of supervisant
- Voorbereiden van trainingen: meedenken over de inhoud, voorbereiden PowerPoint en verzorgen van materiaal
- Indien mogelijk, meegaan met een door mij verzorgde training
- Meewerken aan het uitschrijven van mijn methodiek voor trainingen en coachtrajecten
- Contact met opdrachtgevers
- Maken van offertes

Na deze stageperiode beschik je over de juiste vaardigheden om zelfstandig een praktijk succesvol te kunnen runnen. Ook bestaat de mogelijkheid om in mijn praktijk opgenomen te worden, want voor de langere termijn zoek ik één of meerdere partners in mijn bedrijf. Spreekt dit je aan? Mail dan je cv en uitgebreide motivatie naar contact@lilianbults.nl.

Essa: vluchteling met een naam en gezicht

De laatste nieuwsbrieven heb ik niets over Essa in Gambia geschreven. Nu wil ik dat wel graag doen. Het bericht over Essa deze zomer had even tijd nodig voor ik het wilde delen met veel mensen.

In het afgelopen jaar hadden Essa en ik veel contact via whatsapp. Hij was trots op zijn schoolprestaties, rondde zijn jaar af als beste student van de school en was blij met zijn kans om naar school te gaan. Voor zijn hele familie gaf dit ook hoop zodat hij later in staat zou zijn om werk te vinden en een deel van de inkomsten voor de familie te verzorgen. Maar Essa heeft meer dromen. Hij voetbalt goed en wil verder kijken in de wereld.

Essa is deze zomer met een groep jongemannen uit zijn dorp vertrokken richting Europa. Hij is één van de vele jongvolwassenen die heeft besloten dat hij meer kansen heeft in Europa. Gambia is erg arm, de economie van Gambia is één van de zwakste ter wereld en het is een moeilijk land om werk te vinden en je dromen te leven. En in zijn ogen is Europa het continent van de kansen. In de familie is met zekere regelmaat geen geld voor eten of medicatie.

Ik heb het moeilijk gehad met zijn besluit, niemand wist van zijn plannen, ook zijn familie niet. Een half jaar lang is er geen bericht geweest over Essa en zijn vrienden, ook zijn ouders wisten niet waar hij was en hoe het met hem ging. Gisteren kregen we bericht dat hij in een opvangkamp is in Italië.

Ik heb tranen gehuild van opluchting; hij leeft nog! En tegelijkertijd komen dan de nieuwe zorgen naar boven. En nu?

Is hij een emigrant, of economisch vluchteling? Zoals al die mensen die vanuit Nederland naar Amerika, Canada en Australië vertrokken... met dromen in hun ogen, net als Essa en zijn vrienden, maar dat waren continenten met ruimte en mogelijkheden.

Het roept meer vragen op dan antwoorden. Maar de vluchtelingenstroom heeft door Essa voor mij een gezicht. Essa, met wie ik een band opbouwde en daarmee wordt voor mij nog duidelijker hoe verschrikkelijk ingewikkeld dit enorme probleem is.

Ondertussen gaat Bintou, een jonge vrouw uit de familie, nu op mijn kosten naar school. Een foto van haar komt in de volgende nieuwsbrief. De kracht van de jonge en opgeleide vrouwen is erg hard nodig in dit land nu ook zoveel jongens gaan zwerven door dat heel gevaarlijke Noord-Afrika.

Hun toekomst is nog onzeker maar door een goede opleiding hebben ze meer en betere kansen in hun leven, in welk land of continent dan ook.

Contact met Lilian

Bellen kan via 06 - 8122 0443

Praktijk: Snelliuslaan 30, Zwolle